

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِيرَهَا
مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمٍّ فَإِذَا
جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

٤٥

سُورَةُ يَس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسٌ ١ وَالْقُرْءَانُ الْحَكِيمُ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَى
صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ٤ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥ لِتُنذِرَ قَوْمًا
مَا أَنذَرَ إِبْرَاهِيمَ فَهُمْ غَافِلُونَ ٦ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى
الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ٨ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ ٩ وَسَوَاءٌ
عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ إِنَّمَا تُنذِرُ
مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ
وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١١ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَا قَدَّمُوا
وَإِثْرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ١٢

45.- Và nếu Allah bắt phạt loài người vì tội mà họ đã phạm thì Ngài sẽ không để trên mặt đất¹ một loại sinh vật nào, nhưng Ngài già han cho họ sống đến một thời kỳ ấn định. Bởi thế, khi thời hạn của họ đã mãn thì chắc chắn Allah sẽ thấy lại tất cả bầy tôi của Ngài.



YĀ-SĪN

Nhân danh Allah, Đáng Rất mực Độ lượng,
Đáng Rất mực Khoan dung

1.- Yā-Sīn

- 2.- (TA thề) bởi (Kinh) Qur'ān cao minh.
- 3.- Chắc chắn, Người (Muhammad!) là một Sứ giả (của Allah),
- 4.- Đang ở trên con đường ngay chính (Islām).
- 5.- (Qur'ān này) do Đáng Toàn Năng, Đáng Khoan Dung ban xuống,
- 6.- Để Người dùng cảnh cáo một dân tộc² mà tổ tiên đã không được báo trước cho nên họ khinh suất.
- 7.- Chắc chắn, Lời phán xác nhận đúng đắn với đa số bọn họ cho nên họ không tin tưởng.
- 8.- TA đã thật sự đóng những chiếc gông vào cổ của họ cao đến tận cằm cho nên họ ngẩng (cứng) cổ;
- 9.- Và TA đã đặt một bức chấn (vô hình) trước mặt và một bức chấn sau (lưng) họ, nên họ không nhìn thấy;
- 10.- Dẫu Người có cảnh cáo hay không cảnh cáo họ thì điều đó bằng thừa đối với họ; (bởi vì) họ nhất định sẽ không tin tưởng.
- 11.- Người chỉ có thể cảnh cáo người nào tuân theo Lời Nhắc nhở (Qur'ān) và sợ Đáng *ar-Rahmān*³ Vô hình. Do đó, hãy báo tin mừng cho y về sự tha thứ và phần thưởng rộng rãi (nơi Thiên Đàng).
- 12.- TA sẽ thực sự làm cho người chết sống lại và ghi chép những điều mà họ đã gởi đi trước và những dấu chân (di tích) mà họ đã lưu lại. TA cho ghi tất cả mọi điều trong một quyển Sổ minh bạch.

¹ 'Ala zahri-ha có nghĩa là 'trên lưng của nó' tức là trên mặt đất

² Dân tộc *Quraish* (Cu-rê-sờ) tại thị trấn Makkah.

³ *Ar-Rahmān* là một danh xưng khác của Allah. Gọi Ngài 'Allah' hay *ar-Rahmān*.

وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
 إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ أَثْيَرِينَ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِشَالِثٍ فَقَالُوا
 إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ١٤ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
 وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذَّابُونَ ١٥ قَالُوا
 رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ١٦ وَمَا عَلِمْنَا إِلَّا الْبَلْغُ
 الْمُبِينُ ١٧ قَالُوا إِنَّا تَطَهَّرْنَا كُلَّنَا لَمْ تَنْتَهُوا إِلَى النَّجْنَةِ
 وَلَيَمْسِكُوكُم مَنْ تَعْذَابَ الْيَمِّ ١٨ قَالُوا أَطَهِرُكُم مَعَكُمْ أَئِنْ
 ذُكْرُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٩ وَجَاءَهُمْ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ
 رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَقُولُ أَتَيْتُمْ أَنْتُمْ الْمُرْسَلِينَ ٢٠ أَتَيْتُمْ
 مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ٢١ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ
 الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٢ أَتَخِذُ مِنْ دُونِهِ هَمَّةً
 إِنْ يُرِدُنِ الْرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
 وَلَا يُنْقِذُونَ ٢٣ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٤ إِنِّي أَمَنَتُ
 بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعْتُهُنَّ ٢٥ قِيلَ أَدْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ يَكْلِتَ قَوْمِي
 يَعْلَمُونَ ٢٦ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ٢٧

- 13.- Người hãy trình bày cho họ một ngụ ngôn: câu chuyện về dân cư của một thị trấn khi những Sứ giả đến gặp họ;
- 14.- Khi TA phái hai Sứ giả đến gặp họ, họ cho hai người nói dối. Bởi thế, TA tăng cường thêm vị thứ ba, thì Họ đồng thanh bảo: "Chúng tôi thực sự là những Sứ giả được cử đến với quý vị."
- 15.- Họ (dân cư) đáp: "Các ông chỉ là những người phàm giống chúng tôi và Đấng *ar-Rahmān* đã không ban điều (mặc khải) nào xuống cả. Rõ thật, các ông chỉ nói dối."
- 16.- (Các Sứ giả) đáp: "*Rabb* chúng tôi biết rõ chúng tôi là những Sứ giả được cử đến với quý vị,
- 17.- Và nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là truyền đạt công khai.
- 18.- Họ bảo: "Chúng tôi thấy có điểm xui nỡ các ông. Nếu các ông không chịu ngưng thì chắc chắn chúng tôi sẽ ném đá giết các ông và chắc chắn chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt đau đớn đối với các ông."
- 19.- (Các Sứ giả) đáp: "Điểm xui của quý vị do nơi quý vị. Sao? (Quí vị cho là điều xui ư) khi được nhắc nhở. Không. Quý vị đúng là một đám người phạm mọi thứ tội.
- 20.- Và có một người đàn ông từ cuối phố chạy đến, bảo: "Này hỡi người dân của ta! Hãy tuân theo các vị Sứ giả.
- 21.- "Hãy tuân theo những người không đòi quý vị tiền công và là những người được hưởng dẫn.
- 22.- "Và tại sao tôi không thờ phụng Đấng đã sáng tạo ra tôi và là Đấng mà quý vị sẽ được đưa trở về gặp lại.
- 23.- "Há tôi sẽ phải tôn thờ những thần linh khác thay vì Ngài ư? Nếu Đấng *ar-Rahmān* muốn h-arm hại tôi thì chúng chẳng giúp ích gì được cho tôi, và cũng không cứu vớt được tôi;
- 24.- "Lúc đó, tôi sẽ lầm lạc rõ ràng.
- 25.- "Quả thật, bây giờ tôi tin tưởng nơi *Rabb* của (tất cả) quý vị. Bởi thế, quý vị hãy nghe lời tôi."
- 26.- Có Lời phán bảo: "Nhà ngươi hãy bước vào Thiên đàng." (Y) than: "Thật khổ thay! Phải chi người dân của tôi biết được,
- 27.- "Việc *Rabb* của tôi đã tha thứ và ban vinh dự cho tôi."

* وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
كُنَّا مُنْزِلِينَ ^{٢٨} إِنْ كَانَتِ الْأَصِحَّةُ وَحْدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ
^{٢٩} يَحْسَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا يُهْمِلُونَ
يَسْتَهِزُونَ ^{٣٠} أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ^{٣١} وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحَضَّرُونَ
^{٣٢} وَإِيَّاهُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَيَا
فِيمْنَهُ يَأْكُلُونَ ^{٣٣} وَجَعَلْنَا فِيهَا حَيَاةً مِنْ نَحْنِ
وَأَعْنَبْ ^{٣٤} وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ^{٣٥} لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ
وَمَا عَمِلْتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ^{٣٦} سُبْحَانَ الَّذِي
خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ^{٣٧} وَإِيَّاهُ لَهُمُ الْأَيْلُلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ
فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ^{٣٨} وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِلَهَا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ^{٣٩} وَالْقَمَرُ قَدَرَتْهُ مَنَازِلَ حَتَّى
عَادَ كَالْعَرْجُونِ الْقَدِيرِ ^{٤٠} لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا أَيْلُلٌ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِلَكٍ يَسْبَحُونَ

- 28.- Và sau y, TA đã không gởi một đoàn thiêng binh nào xuống trừng phạt người dân của y và cũng không cần cho xuống như thế;
- 29.- Mà chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì chúng sẽ chết im lìm.
- 30.- Thật xót xa cho bầy tôi (nhân loại)! Không một Sứ giả nào đã được (TA) cử đến với họ mà không bị họ chế giễu.
- 31.- Há họ không thấy việc TA đã tiêu diệt bao nhiêu thế hệ trước họ hay sao? Các tiền nhân đó sẽ không bao giờ trở lại gặp họ.
- 32.- Và thực sự, từng người trong bọn họ sẽ được đưa đến trước mặt TA.
- 33.- Và có một Dấu hiệu cho họ là mảnh đất khô cằn mà TA làm cho sống lại; và từ đó TA làm mọc ra trái hạt mà họ dùng làm thực phẩm.
- 34.- Và TA đã làm ra nơi đó những ngôi vườn chà-là và vườn nho; và đã làm những mạch nước chảy phun ra trong đó.
- 35.- Để cho họ ăn trái của nó; và bàn tay của họ đã không làm được việc đó. Thế họ không tri ân (TA) hay sao?
- 36.- Quang vinh thay Ngài! Đáng đã tạo thành từng cặp (âm dương) tất cả những vật mà đất đai cho mọc ra và từ chính bản thân của họ và từ những vật khác mà họ không biết.
- 37.- Và có một Dấu hiệu cho họ là ban đêm; TA rút ban ngày ra khỏi ban đêm thì này họ ở trong bóng tối.
- 38.- Và mặt trời di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời hạn ấn định. Đó là quyết định sắp xếp của Đáng Toàn Năng, Đáng Toàn Tri.
- 39.- Và mặt trăng, TA đã qui định cho nó những giai đoạn cho đến khi nó trở lại tình trạng cũ giống như '*Urjūn* (lưỡi liềm).
- 40.- Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trăng và ban đêm không được phép qua mặt ban ngày; mỗi cái bơi theo quỹ đạo (của nó).

وَإِيَّاهُ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذِرَّتِهِمْ فِي الْفُلُكِ الْمَسْحُونِ^{٤١} وَخَلَقْنَا
لَهُم مِّنْ مِثْلِهِ مَا يَرَكُونَ^{٤٢} وَإِنْ شَاءْ نُفَرِّقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ
وَلَا هُمْ يُنَقِّذُونَ^{٤٣} إِلَّا رَحْمَةً مِّنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ^{٤٤} وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ أَتَقُوا أَمَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلَقْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ
وَمَا أَتَتِيهِمْ مِّنْ إِيَّاهُ مِنْ إِيَّاهِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا
مُعْرِضِينَ^{٤٥} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَا اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَّا ذِلِّيْلٌ مُّبِينٌ^{٤٦} وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ^{٤٧} وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ^{٤٨} مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ
يَخِصِّصُونَ^{٤٩} فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَّةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ
يَرْجِعُونَ^{٥٠} وَنُفْخَ فِي الصُّورِ إِذَا هُم مِّنَ الْأَجَدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ
يَنْسِلُونَ^{٥١} قَالُوا يَا يَوْمَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ
رَحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ^{٥٢} إِنْ كَانَتِ الْأَصَيْحَةُ
وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدِينًا مُّحَضَّرُونَ^{٥٣} فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ
نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^{٥٤}

- 41.- Và có một Dấu hiệu nữa cho họ là việc TA đã chuyên chở con cháu của họ trên một chiếc tàu chất đầy (vào thời đại của Nūh).
- 42.- Và TA đã tạo cho họ một chiếc tàu tương tự để chở họ đi.
- 43.- Và nếu muốn, TA sẽ nhận họ chết chìm và họ sẽ không kêu la cầu cứu với ai được và cũng sẽ không được ai cứu sống.
- 44.- Trừ phi được TA khoan dung và cho hưởng lạc trong một thời hạn ấn định.
- 45.- Và khi có lời bảo hộ: “Hãy sợ điều trước các người (trên trần thế) và điều sau các người (ở Đời sau) để may ra các người được (Allah) khoan dung.”
- 46.- Và không một Dấu hiệu nào trong số các Dấu hiệu của Rabb của họ được trưng bày cho họ mà họ không quay lưng làm ngơ.
- 47.- Và khi có lời bảo hộ: “Hãy chỉ dùng của cải mà Allah đã ban cấp cho quý vị,” thì những kẻ không đức tin bảo những người có đức tin: “Há chúng tôi phải nuôi ăn người (nghèo) mà nếu Allah muốn, chính Ngài phải nuôi hay sao? Rõ thật quý ông lầm lạc.”
- 48.- Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa (về sự Trùng Phạt) sẽ xảy ra nếu quý ông (Muslim) nói thật?”
- 49.- Họ chỉ đợi một tiếng Gầm duy nhất. Nó sẽ bất ngờ chụp bắt họ trong lúc họ đang cãi nhau!
- 50.- Lúc đó, họ sẽ không kịp trối trǎng và cũng sẽ không kịp trở về gấp gia đình của mình đặng.
- 51.- Và tiếng Còi (Phục sinh) sẽ được thổi lên thì lúc đó họ (người chết) sẽ từ dưới mộ vội vàng chạy đến trình diện Rabb của họ;
- 52.- Họ sẽ lên tiếng: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai đã đánh thức chúng tôi dậy từ những chỗ yên nghỉ của chúng tôi?”; “Đây là điều mà Đấng ar-Rahmān đã hứa và các vị Sứ giả đã xác nhận.”
- 53.- Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì tất cả bọn họ sẽ được đưa đến trình diện trước mặt TA.
- 54.- Vào Ngày đó, không một người nào sẽ bị xét xử thiệt thòi một mảy may; và các người sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà các người đã làm;



إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَلَكُهُونَ ٥٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ
 فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُشَكُّونَ ٥٦ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ
 وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ٥٧ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٨ وَأَمْتَرُوا
 الْيَوْمَ إِلَيْهَا الْمُؤْجَرُونَ ٥٩ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَادَمَ
 أَنَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَذَوْقُمِينُ ٦٠ وَإِنْ
 أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٦١ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ
 جِلَالًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا يَعْقِلُونَ ٦٢ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
 كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٦٣ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
 الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهِّدُ أَرْجُلُهُمْ
 بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٦٤ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسَنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ
 فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنِّي يُبَصِّرُونَ ٦٥ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخَنَا
 عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَعُو أُمْضِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ
 ٦٦ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٧
 وَمَا عَلِمْنَاهُ الْشِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُمِينٌ
 ٦٨ لَيُنَذِّرَ مَنْ كَانَ حَيَا وَيَحْقِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ ٦٩

- 55.- Những cư dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẽ vui mừng về những điều mình đã làm.
- 56.- Và cùng với các bà vợ, họ sẽ nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ cao, dưới bóng mát.
- 57.- Sẽ hưởng thụ đủ loại hoa quả và sẽ có đủ mọi thứ mà họ đòi.
- 58.- *Salām* sẽ là lời (chúc mừng) của *Rabb* Rất mực Khoan dung.
- 59.- Hỡi những kẻ tội lỗi Ngày nay, các người hãy dang ra xa.
- 60.- Há TA đã không bảo các ngươi, hỡi con cháu của *Ādam*! Chớ tôn thờ *Shaytān* bởi vì nó là kẻ thù công khai của các ngươi hay sao?
- 61.- Và hãy thờ phụng TA. (Bởi vì) đây là chính đạo.
- 62.- Và chắc chắn nó (*Shaytān*) đã dắt đa số các ngươi đi lạc. Thế sao các ngươi không cẩn thận?
- 63.- Đây là Hỏa ngục mà các người đã được hứa (trước đây).
- 64.- Ngày nay, hãy ôm lấy nó (Lửa) vì tội các người đã không tin.
- 65.- Ngày đó, TA sẽ khóa chặt miệng của họ, và bàn tay của họ sẽ nói chuyện với TA và chân của họ sẽ làm chứng về những điều mà họ đã làm.
- 66.- Và nếu muốn, TA sẽ xóa tiêu cắp mắt của họ vì thế họ phấn đấu chạy đi tìm đường, nhưng làm sao họ có thể nhìn thấy?
- 67.- Và nếu muốn, TA sẽ biến dạng họ ngay tại chỗ; do đó, họ không thể bước tới cũng không thể bước lui.
- 68.- Và người nào được TA cho sống thọ, TA sẽ đảo ngược ý (yếu đuối) trở lại trong việc tạo hóa. Thế họ không hiểu hay sao?
- 69.- Và TA đã không dạy Người (Muhammad) thơ phú; và điều đó không thích hợp với Người. Thật ra, nó chỉ là Lời Nhắc nhở và là một *Qur'ān* minh bạch;
- 70.- Mục đích để Người dùng cảnh cáo những ai đang sống và để chứng minh Lời (xử phạt) đối với những kẻ không tin đúng sự thật.

وَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلْتَ أَيْدِينَا أَغْعَمَافَهُمْ لَهَا
 مَلِكُونَ ^{٧١} وَذَلِكَنَّا لَهُمْ فِيهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
 وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ^{٧٢} وَاتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ^{٧٣} لَا يَسْتَطِيعُونَ
 نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنُدٌ مُحْضَرُونَ ^{٧٤} فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ
 إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ^{٧٥} أَوَلَمْ يَرَ أَلِإِنْسَنُ أَنَّا
 خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُمْبِينٌ ^{٧٦} وَضَرَبَ لَنَا
 مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَقَالَ مَنْ يُنْجِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ^{٧٧}
 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ
 مِنْهُ تُوقِدُونَ ^{٧٩} أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
 يُقَدِّرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ^{٨٠}
 إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ^{٨١}
 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ^{٨٢}

- 71.- Há họ đã không thấy việc *TA* đã tạo hóa cho họ, trong số loài vật do bàn tay của *TA* đã làm ra, gia súc mà họ làm chủ hay sao?
- 72.- Và *TA* đã bắt chúng (thú vật) phục tùng họ; bởi thế, một số vật họ dùng để cưỡi và một số khác, họ ăn thịt.
- 73.- Và nơi chúng có nhiều mối lợi khác cho họ và có chất (sữa tươi) để uống. Thế, họ không tri ân (*TA*) hay sao?
- 74.- Và họ đã tôn thờ những thần linh khác thay vì Allah với hy vọng sẽ được giúp đỡ;
- 75.- Nhưng chúng không thể giúp đỡ họ mà chỉ là một lũ sẽ được đưa đến đối diện với họ;
- 76.- Bởi thế, chớ để cho lời lẽ (chế giễu) của họ làm Người buồn. Quả thật, *TA* biết rõ điều họ giấu giếm và điều họ tiết lộ.
- 77.- Há con người không nhận thấy việc *TA* đã tạo hóa y từ một giọt tinh dịch hay sao? Nhưng này, y lại là một đối thủ công khai (của *TA*).
- 78.- Và y đưa ra một điều so sánh về *TA* nhưng lại quên bẵng việc tạo hóa của mình. Y bảo: “Ai có khả năng phục sinh lại được những khúc xương đã rã mục?”
- 79.- Hãy bảo y: (hồi Muhammad!) “Đấng đã tạo hóa chúng lúc ban đầu sẽ phục sinh chúng lại. Bởi vì, Ngài biết tất cả việc tạo hóa;
- 80.- “Đấng đã làm ra lửa cho các người từ một loại cây tươi mà các người dùng để nhúm lửa.”
- 81.- Há Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất không có khả năng tạo hóa được những cái giống như họ hay sao? Vâng, thật vậy, Ngài là Đấng Tạo hóa Toàn Tri
- 82.- Chỉ thị của Ngài khi Ngài muốn tạo một vật gì, chỉ gồm có Lời (phán) với nó: “Hãy Thành!” Thì nó sẽ thành.
- 83.- Do đó, quang vinh thay Ngài! Đấng mà quyền thống trị vạn vật nằm trong Tay Ngài và các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại.



AS-SĀFFĀT
(Các Vị Đứng Sắp Hàng)