

(112)  
YÜZONİKİNCİ SÜRE  
*el-IHLÂS*

*Ihlâs*, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırı Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 ayettir. İslâm'ın tevhid akidesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1, 2, 3, 4. De ki: O, Allah birdir. Allah samemdir. O, doğurmamış ve doğmadmıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

(Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan demektir.)

(113)  
YÜZONÜÇÜNCÜ SÜRE  
*el-FELAK*

Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bundan sonra gelen Nâs sûre-siyle birlikte ikisine «iki koruyucu» anlamında «muavvizeteyn» denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduguuna dair hadisler vardır. Mekke'de inmiştir, 5 ayettir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1, 2, 3, 4, 5. De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman geçenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükülerin şerrinden ve



kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırim!

(114)  
YÜZONDÖRDÜNCÜ SÜRE  
*en-NÂS*

Nâs, insanlar demektir. Mekke'de inmiştir, 6 ayettir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1, 2, 3, 4, 5, 6. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (*insan Allah'ı andığında*) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbi ne, insanların Melikine (*mutlak sahip ve hakimine*) insanların İlâhîna sığınırim!