

(89)  
SEKSENDOKUZUNCU SÜRE  
*el-FECR*

Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr süresi, Leyl süresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 ayettir. Bu sürede eski kavimlere ait kissalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötüüğe yönelik olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.

**Bismillâhirrahmânirrahîm**

1, 2, 3, 4, 5. Fecre, on geceye (*haccin on gecesine*), çifte ve teke, (*her şeyi karanlığı*) ile örtüğü an geceye yemin ederim ki, bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (*değeri*) vardır.

(Her günün fecri, Zilhicce'nin on gecesi, müsbat ve mensü kutup diye bilinen çiftlerden oluşan varlık âlemi, bunları yaratan ve tek olan Allah, her şeyi örtüp yok gibi kılan gece karanlığı yemine konu edilmiş, sonra da bunların yemine değer şeyler olduğu vurgulanmıştır.)

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Görmemiş mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (*yüksek binaları*) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrini, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (*çadırlar, ordular*) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (*her an*) gözetlemedi.

(Bazı müfessirlere göre Firavun, yere dört kazık çaktırır, işkence edeceğii kimseleri ellerinden ve ayaklarından bu kazıklara bağlatır, o şekilde işkence edermiş. Onun için kendisine «zül-evtâd=kazıklar sahibi» denilmiştir.)

15. Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğuanda ve bol nimet verdiğinde «Rabbim bana ikram etti» der.

16. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise «Rabbim beni önemsememi» der.

17, 18, 19, 20. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yardımeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz. Mali aşın biçimde seviyorsunuz.

(Cahiliye devrinde Araplar, mirastan kadınlar, çocuklara ve yetimlere pay vermezlerdi.)

21, 22. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (*her şey ortaya çıkacaktır*).



23. O gün cehennem getirilir, insan yapıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!

24. (*İşte o zaman insan:*) «Keşke bu hayatım için bir şeyle yapıp gönderseydim!» der.

25. Artık o gün, Allah'ın edeceğİ azabı kimse edemez.

26. O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz.

27, 28, 29, 30. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'dan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (*Seçkin*) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!

### (90) DOKSANINCI SÜRE *el-BELED*

Mekke'de Kaf süresinden sonra inmiştir, 20 ayettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve «şehir» anlamına gelen «beled» kelimesinden almaktadır.

Bu sûrede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü akibetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.

**Bismillâhirrahmânirrahîm**

1, 2, 3, 4. Bu beldeye -ki sen bu beldeşin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (*yüzyüze geleceği nice*) zorluklar içinde yarattık.

5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6. «Pek çok mal harcadım» diyor.

7. Kimse onu görmemi mi sanıyor?

8, 9, 10. Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu (*doğru ve eğriyi*) göstermedik mi?

11, 12, 13, 14, 15, 16. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle ázat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi veya açık bir yoksulu doyurmaktır.

17, 18. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımıayı öğretleyenlerden olmaktadır. İşte bunlar sađakilerdir.

(Kur'an'da geçen «sađdakiler» ve «soldakiler» tabirlerinin anlamı için Vâkiâ süresi, 8, 9, 16. âyetlerin açıklamasına bakınız.)